

# Jonte och reflexen

Det var en mörk vintermorgon och Jonte hade just vaknat. Mamma vad är klockan? ropade Jonte uppifrån sitt rum. Klockan är 6.30. Va! men varför väckte du mig inte, mamma!? Jag försov mig jag med, förlåt! Det är okej, men nu måste jag skynda mig. Jonte slängde sig på sig sin fina kofta som hans mormor hade stickat, ett par coola jeans och ett par svarta strumpor. Han slängde i sig en macka med marmelad på och ett glas mjölk samtidigt som han messade till sin kompis Sofia och frågade om de skulle gå tillsammans till skolan. Mamma jag går nu, ropade Jonte ifrån dörren. Okej, gubben, sa hon och kom och kramade om honom. Ska Sofia gå med dig? Hon har inte svarat än...

Ring, ring, det är Sofia som ringer mamma. Hej Jonte! sa hon med sin härliga röst, ska vi ses vid eken klockan 6.45? Ja det blir bra! Hejdå! Vi ska gå till eken. Klockan 6.45. Men... Jonte Klockan är 6.43... VA!! Jag måste skynda mig, han tog på sig väskan och rusade ut på gatan. Älskar dig mamma, sa han.

Vid eken stod Sofia redan och väntade. Hej, det var på pricken, sa hon och skrattade lite. Ja, sa Jonte. Kom nu går vi till skolan Jonte annars blir vi sena. Oj, Jonte! Du har glömt reflexvästen! Juste ja, hehe, jag brukar ju ha den på mig. Nu hade jag så bråttom så jag glömde den hemma. Kommer snart vänta här du, sa Jonte. Okej, var försiktig. Jonte såg sig för och sprang över gatan. Precis när han var i mitten av gatan kom en galning som sladdade in runt krönet i full fart. SE UPP JONTE! Det blev helt tyst, bilen stannade och mannen som körde bilen hoppade ut ur den. Åh nej, sa han med en förskräckt röst. Jonte! NEJ!!! Han är allvarligt skadad, sa mannen. Ehh... Ring ambulansen nu med detsamma! Okej 1..1..2 ring ring, Ja, hej vad har hänt? Hej vi behöver en ambulans nu med detsamma! Vad har hänt frågade jag? En kille i 10 årsåldern har blivit påkörd av en stor bil. Okej, vart är ni? Vi är på hallonvägen 10 vid korsningen. Jag skickar en ambulans nu direkt! De kommer när som helst och sjukhuset är jättenära... Vio vio, de kommer nu. En stor och kraftig man kom ut ur bilen. De lyfte upp Jonte på en bår och tog in honom i ambulansen. Okej vi tar allt från början sa han till

Sofia. Vad hände egentligen? Jo vi skulle gå till skolan och Jonte hade glömt reflexvästen så han skulle gå och hämta den då kom den här mannen i rasande fart, sa hon och pekade på mannen som kört bilen. Men han blev påkörd som ni vet. Får jag följa med? frågade Sofia. Nej, du ska till skolan. Jag vägrar! sa hon med bestämd röst. Jaja kom då, hans mamma måste komma med i alla fall... Oj, vad har hänt? Jag hörde att ni stannade här utanför och... Längre hann hon inte innan hon fick syn på Jonte som låg i ambulansen. Åh, Jonte! Han ska till sjukhuset hoppa in i bilen nu!

Efter tre veckor och fem dagar satt Sofia på Jontes säng och nynnade på en låt som hon och Jonte hade kommit på. Det rann en stor tår ner för hennes kind. Sofia... Är jag i himlen nu? fick Jonte fram i ett litet pip. Jonte! Sofia rusade igenom korridorerna och in till Jontes mammas rum. Jonte lever! Hon sken upp och de rusade igenom korridorerna till Jontes rum. Älskade, älskade unge! ropade hon rätt ut.

Hur mår du Jonte? Bra, sa Jonte och satte sig upp. Jag är bara lite yr. Vi får åka hem och vila nu, sa Jontes mamma. Sofia du kan väl gå hem? Ja, det kan jag.

En morgon efter 2 veckor kom Jonte in i klassrummet. Förlåt för att jag är sen ,sa han till Monica.

Det är lugnt Jonte, men hur har det gått? Ehh... det har gått bra. Du skulle du inte kunna berätta om lite saker för klassen vad som är viktigt och så?... Okej, då, det är så att man måste ha reflexväst på sig så man inte blir påkörd, och era föräldrar måste köra försiktigt så de inte kör på någon...

Och så berättade Jonte allt för klassen och alla killar som försökt vara coola utan reflexer kom med det på till skolan nästa dag!

Av Eyja Gautadóttir

Berghemsskolan